



Damerna spelar om GC-pokalen mot Oslo Golfklubb.

ning. En del vandringspriser för speciella insatser på och utanför golfbanan har dock tillkommit under åren. De senaste två åren, 2015 och 2016, har GGK stått såsom vinnare av pokalen.

Ett minne jag har från tidigt 1980-tal är när jag fick spela singel mot två norska Captain. Dels den ordinarie Aksel Gresvig och dels med en äldre Arild Wahlström som varit Captain "i tidernas begynnelse". Den senare var mera känd som Norges Mr. Golf och var en av pionjärerna när golfen kom till Norge. Drinken, före banketten på lördagskvällen, tog vi hemma hos Arild i hans 900 kvm ståtliga villa strax nedanför Holmenkollen. Jag minns att jag imponerades av hans exklusiva tofflor, som var försedda med monogram, samt all konst av kända mästare han hade i en tillbyggnad och som han stolt förevisade oss.

Ett annat av många fantastiska minnen jag har från Shaker'n är från dess 60 årsfirandet i Oslo 1987 i klubbhuset på Bogstad. Till detta jubileum var även äldre norska Shakerspelare inbjudna till festmiddagen på lördagskvällen och klädseln var smoking. Vid min sida, vid jubileumsmiddagen, hade jag en norsk äldre gentleman som verkade vara någonstans mellan åttiofem och nittio år. Han berättade att han hade spelat i Göteborg. Jag svarade att det förstod jag eftersom han var en Shakerspelare. Han svarade då: "Nej jag tänkte inte på golf utan det var så att jag var med i ett norskt landslag i fotboll som träningsspelade mot ett svenskt lag på Slottsskogsvallen i mitten av 20-talet". En lätt rysning gick genom min kropp.

Calle Sahlquist F.d. Captain



De båda kaptenerna Christopher Raanaas och Magnus Palm har koll på att inge fane vajer mere en den andre.

En 60-årsjubilar!

Och historien bakom



Sommaren 1957 bestämde sig fyra syskon Odqvist med sina respektive att resa till Skottland för att där i en 36 håls foursome slagtävling spela om släktäran. De fyra paren var Nils och Lillemor Odqvist, Ella och Sten-Olof Ekman, Karin och Bengt Kilberg samt Datti (Ruth) och Boje (Otto) Bojesen.

Men de kom aldrig iväg. Datti var gravid och skulle föda i oktober. Hon kände sig plötsligt inte kry tillräckligt för att resa och tävlingen måste därför spelas på hemmaplan.

"Men i så fall", sa någon, "varför inte låta den vara öppen för övriga gifta medlemmar på klubben." "Ja visst", sa någon annan, "men då behöver vi sätta upp en anständig pokal."

"Det ordnar jag," sa Boje och ringde sin far Kay Bojesen i Köpenhamn. Kay var en framstående designer och silversmed.

Det blev alltså en vacker soppskål i silver med tillhörande slev. Man döpte den till Giftbägaren och satte upp den att vandra. Det första paret att vinna den tre gånger skulle få behålla den, bestämdes det. Den bedriften lyckades Anna Lisa och Ola Bergkvist med 1971.

Sedan dess har tävlingen utökats till två klasser, ändrats till 18 hål och tillåter numera även sambopar att delta – och nya pokaler har satts upp sedan Bergkvists la beslag på den ursprungliga.

Men, historien slutar inte där. Ola Bergkvist är sedan länge borta, men Anna Lisa lever och Sten C, som tycker om att gå till botten med saker som gäller vår fina klubb, ringde till Barbro Fredelius och frågade om hon kände Anna Lisa. Ja det gjorde hon, och visst, hon skulle gärna besöka väninnan för att prata om pokalen.

Det bar sig inte bättre än att Anna Lisa på stående fot generöst donerade pokalen till Göteborgs Golf Klubb. Barbro tog den med sig hem för att polera och nu finns den alltså i tryggt förvar på klubben!

Vi medlemmar är tacksamma att den fina pokalen hittat hem och vi är många som i framtiden hoppas spela vår bästa golf när vi spelar just Giftbägaren.

P.S. Den lilla som låg i magen och alltså är orsak till att den fina tävlingen blev av, heter Eva och blir 60 år den 30 oktober. Ett fyrfaldigt hurra för henne!



Silversmeden Kay Bojesen är kanske mest känd för sina djur i trä.