



*Tillbakablickar,
en artikelserie
sammanställd av
Calle Sahlquist*

Golfbana på Hisingen eller på Hofås?

Det var frågan för göteborgsgolfare hösten 1902.

År 1902 räknar Göteborgs Golf Klubb som sitt stiftelseår. Det var det året som det startades en golfavdelning inom Göteborgs Idrotts Förbund. Först år 1909 antog man dagens klubb-namn. Mellan åren 1891 till 1904 spelades det golf på Hisingen på platser som Arendal 1) och Sandviken 2). Bl.a. hade Sveriges första golfklubb, Gothenburg Golf Club 1891–94, en liten bana i närheten av Sanne-gårdshamnen.

Theodor Åkermark blev golfavdelningens förste ordförande, en post han hade åren 1902–03. Han var född 1875 och var till yrket bankdirektör. Han var dessutom en av de bättre golfar-

na i Göteborg i början av 1900-talet. Det mest intressanta i hans verksamhetsberättelse för golfavdelningens första år är att det vid denna tid fanns två alternativ till ny bana efter det att Göteborg Stad sagt upp golfavdelningens arrendekontrakt av marken vid Sandviken på Hisingen. Ett alternativ var att vara kvar på Hisingen och det andra var att lägga banan på Hofås.

Det är i år, 2013, 111 års sedan vår Klubbs första verksamhetsberättelse skrevs. Artikelförfattaren har tagit sig friheten att till viss del modernisera språk och stavning i detta historiska dokument.

Rapport över Göteborgs Idrotts Förbunds Golfavdelning verk-

samhet under arbetsåret 13 februari 1902 – 1 november 1902

Arbetet i Golfavdelningen har under den förflutna tiden huvudsakligast varit organiserande, såsom förhyrandet av bana och materialbod vid Sandviken, samt desammas ordnande, antagandet av klubb-bärare, samt dessas instruerande m.m. och har valet av bana befunnits mycket lämpligt, huvudsakligast genom dennas närbelägenhet till staden.

Då golf förut är så gott som okänt här på platsen, har utskottet sökt anskaffa medlemmar genom att inbjuda intresserade till spel, och tillhandahålla övningsklubbor, samt sedan uppmanat dem ingå i golfavdelningen och skaffa sig egna klub-

bor och bollar. Detta senare har försvårats därigenom att klubbor ej hållas till salu här på platsen; dock uppgick vid arbetsårets slut antalet aktiva medlemmar med egna klubbor till cirka 20 personer.

Spelet på banan började i medio april och fortfor till början av juni, med uppehåll till medio september, då spelet åter började. Banan har huvudsakligast besökts av spelare på söndagar mellan kl. 10 f.m. – 3 e.m., och uppgingo i oktober månad flera gånger de spelande till cirka 25 personer, eller det högsta antal banan samtidigt kan rymma. Dessutom spelades även under vardagarna, tisdagar och fredagar kl. 1–3 e.m. Således kan utskottet med nöje konstatera att stort intresse visats för golfspe-



let. Någon tävling har ej anordnats då endast ett fåtal spelare ville delta.

En svårighet har nu uppstått därigenom, att nuvarande banan vid Sandviken troligen ej kan användas hösten 1903, åtminstone endast mycket förminskad, emedan större utgrävningar av sand snarast komma att äga rum därstädes.

Utskottet hoppas emellertid att vara i tillfälle att innan dess, ef-

ter närmare undersökningar, kunna föreslå två lämpliga platser, men kommunikationerna till dem äro ej så utmärkta, som till banan vid Sandviken. Av dessa platser är den ena belägen på egendomen Bräckö på Hisingen, cirka 15 minuters promenad från Sandviken, den andra på Hovås vid Askimsfjorden, cirka 15 min. promenad från Brottkärrs station vid Säröbanan 3) och det finns utrymme på vardera av

dessa platser för en större bana med 9 hål.

Göteborg i nov, 1902

Theodor Åkermark Ordförande Göteborgs Idrotts Förbunds Golfutskott

1) *Arendal på Hisingen, innanför Älvsborgsön. Här spelade man golf mellan 1894–1904 på en 9-hålsbana som mätte 997 m. Färden ut till banan togs företrädesvis med båt. Många välsituerade göteborgska affärsmän skapade i området exklusiva sommarhus. Arendal var centrum för denna etablering och blev en riktig s.k. gräddhylla. En av de sommarboende var Viktor Setterberg, som gått till historien som den svenska golfens fader.*

2) *När golfavdelningen inom Göteborgs Idrottsförbund bildas 1902 beslutar dess Styrelse att hyra mark vid Sandviken på Hisingen, mellan Lindholmen och Eriksberg. Där, i stort sett på samma ställe som Gothenburg*

Golf Club haft sin bana 1891–1894, bygger Viktor Setterberg en 6-hålsbana över 860 m. Redan året efter byggdes banan ut till 9 hål med en längd av 1.332 m., men banan blev bara två år gammal.

3) *När 1902 års verksamhetsberättelse kom till stånd hade Göteborg-Särö Järnvägs trafik ännu inte startat. Först året efter gick de första tågen från Linnéplatsen i Göteborg och ut mot Särö. (1903 var det ändstation vid Munkekullen. Den sista biten fram till Blomstermåla på Särö stod klar 1904). När man bestämt sig för att anlägga en bana på Hovås, och Säröbanan kommit igång, visade sig att Hovås station kom att ligga endast några hundra meter från 1:a tee, nuvarande hål 2. Etableringen av en 6-hålsbana på Hovås kom till stånd år 1904. Göteborg-Särö Järnväg gick i graven, nyårsafton 1965.*

Calle Sahlquist
Källa: GGK:s arkiv



Utgrävningarna av sand på Sandviken börjar så smått